

Column

Samenwerken over de grenzen heen

Toen ik mij zette aan het schrijven van deze column viel bij ons thuis een verzoek van het Leger des Heils om een gift voor hun prachtige werk in de bus. Daar zat een doekje bij om je brillenglazen schoon te maken met de slogan “Samenleven doe je dus niet alleen”. Een prachtige inkopper, wanneer je iets wilt schrijven over samenwerken. Want samenwerken is een onderdeel van samenleven, óns samenleven. In onze gemeente, in Nederland, in Europa en wereldwijd.

Samenwerken is vertrouwen. Bij een ander kwaliteiten en aspecten zien die je zelf niet of weinig hebt. Samen met jouw kwaliteiten en ideeën leiden die van de ander tot meer, tot beter of tot een mooier resultaat. Eén plus één is meer dan



twee. Geen machtsdenken, geen denken aan eigen belang. Gemeenschappelijk belang staat voorop. Dat spreekt ons ambtenaren toch aan? Het belang van de burger. Dat zijn jij en ik ook. De eigen kwaliteiten voor onze medeburgers inzetten. Een geweldige uitdaging!

Samenwerken is ook: over de eigen grenzen heenkijken. Je geen belemmeringen (laten) opleggen. Dat vraagt geen lef, wel durf. Je hoeft niet over een ondernemingsgeest te beschikken, maar je moet wel ondernemend zijn. Heb de moed bestaande kaders te doorbreken. Vaak ervaren we een

grens als een belemmering. Maar je kunt 'm ook zien als een paal die in het verleden geslagen is en niet meer dan dat. Gemeentegrenzen vormen het uitgangspunt voor de reis naar de omringende gemeenten, naar de provincie, naar het buitenland waaraan wij grenzen. Je brengt je eigen kracht mee, bundelt die met die van je collega's en komt tot een vruchtbare samenwerking.

Wij, ambtenaren, denken en werken nogal eens vanuit de beperkingen. Geen of onvoldoende budget, de wethouder is er niet voor in, en noem ze maar op. Maar waarom niet de krachten gebundeld? Ga de boer op en zoek regionale samenwerking om samen oplossingen te creëren. Stap over de barrière richting het plaatselijke bedrijfsleven heen. Vraag de burger naar zijn of haar ideeën. Betrek hem of haar bij de uitvoering. Er zit in de samenleving zo veel te benutten creativiteit. En doe dit niet voor de bühne en ook niet tot meerdere eigen glorie, maar doe het met passie in de wetenschap dat het de moeite waard is en dat het zal lukken. Blijf verbinding met de grond houden, want aan luchtfietserij is geen behoefte.

“Voor een wat beslagen bril is een
brillenglazendoekje een prima middel.

Veeg daarom je “bril” schoon en
bedenk: samenleven doe je dus niet
alleen!”

Het vraagt van ons wel een andere instelling richting de samenleving. De ambtenaar is niet meer degene die weet wat goed is voor de burger of de dingen voorschrijft. Dienstbaar zijn, verbindingen leggen, netwerken “bouwen” en deze inzetten ten behoeve van anderen. De moderne communicatiemedia staan ons hierbij ten dienste. Transparantie, integriteit en vakmanschap staan bij ons hoog in het vaandel.

Voor een wat beslagen bril is een brillenglazendoekje een prima middel. Veeg daarom je “bril” schoon en bedenk: samenleven doe je dus niet alleen!